



ONTDEK IZEGEM

WANDELINGEN EN FIETSTOCHTEN 2023 - 2024

Wanneer Elke eerste zondag van de maand

Tijdstip Van 15 uur tot ongeveer 17 uur

Duur en afstand Ongeveer 2 uur. Wandelingen tussen 2 en 5 km (met uitzondering van de 10.000-stappen-wandeling van 7 km). Fietstochten 15 à 25 km.

Kostprijs 2,5 euro per persoon

Inschrijven via www.eperondor.be, eperondor@izegem.be of 051 31 64 46

Info Dienst musea en toerisme - Eperon d'Or

Prins Albertlaan 5, 8870 Izegem - www.eperondor.be

Informatie onder voorbehoud van wijzigingen. Best kort voor de wandeling of de website nog eens nazien voor eventuele praktische wijzigingen.



ZONDAG 1 OKTOBER 2023

IN DE VOETSPOREN VAN EMELO

Al wandelend in de voetsporen van Emelo ontdekken we de oorsprong van mandelgemeente Emelgem. Heel wat zaken zijn verdwenen, maar zichtbare relieken doen ons nog even stilstaan bij vroeger. Zo zal het onder meer duidelijk worden dat er niet alleen in Brugge Kerels waren. "Emelgem, een dorp met pit" is een slogan die niet zomaar uit de lucht is gegrepen. Integendeel: in vroegere tijden vlogen de peren (met pit) er zelfs door de lucht. Kom dit alles ontdekken tijdens een korte dorpswandeling (3 km) met start aan de Sint-Pieterskerk.

Start om 15 uur aan de Sint-Pieterskerk, Emelgemseplein.



ZONDAG 3 DECEMBER 2023

VAN HET HOF VAN ISEGHEM NAAR DE HEERLIJKHEID VAN WALLEMOTE

De Krekelstraat was vroeger een landelijke weg die liep vanaf de Sint-Pietersstraat, langs de heerlijkheid Wallemote, tot aan de Oude Ieperse Weg. We wandelen die weg gedeeltelijk heen en terug. Diverse huizen en gebouwen getuigen over de sociale en economische geschiedenis van Izegem. Ook bekende figuren uit het politiek leven van de stad lieten er sporen na.

Start om 15 uur aan de dekenij van de Sint-Tillokerk, Kerkplein.



ZONDAG 3 MAART 2024

DE GEHEIMEN VAN DE SINT-TILLOKERK

Deze grote kerk met spitse toren heeft nogal wat boeiende hoekjes en kantjes. Geheimzinnige symbolen, onbekende verhalen, mysterieuze objecten en termen leiden ons naar de bakermat van Izegem. Deze spannende zondag in een prachtige hallenkerk voert je terug naar de geschiedenis van onze Vlaamse heilige Tillo en de adellijke familie Gilès de Pélicy. Je staat ongetwijfeld veronderd bij de vele dingen die je zal ontdekken.

Start om 15 uur aan de Sint-Tillokerk, Kerkplein.



ZONDAG 5 NOVEMBER 2023

ARCHITECTUURWANDELING: BELLE ÉPOQUE

De 'belle époque' is de periode tussen het einde van de 19de eeuw en de Eerste Wereldoorlog. Het was een boeiende tijd met een indrukwekkende boost in de verschillende kunstvormen en -stijlen, er werden nieuwe materialen ontdekt en tal van uitvindingen gedaan. Specifiek in Izegem is er een geweldige toename van schoen- en borstelindustrie. De fabrikanten bouwden prachtige herenhuizen en die sieren nu nog steeds de straten, als juweeltjes uit vervlogen tijden.

Start om 15 uur aan Eperon d'Or, Prins Albertlaan 5.



ZONDAG 4 FEBRUARI 2024

LANDELIJK KACHTEM: BOEREN DOORHEEN DE EEUWEN

Oorspronkelijk was Kachtem een echte landbouwgemeente. Op de zandleemgrond werden vooral cichorei, maïs, vlas en suikerbieten geteeld. Er was ook veeteelt maar heel vaak waren de bedrijven gemengd. De Mandel speelde hier een belangrijke maatschappelijke en socio-economische rol. Tussen 1966 en 1975 werd de industriezone Mandeldal aangelegd in de vroegere Mandelmeersen. Door de toenemende industrialisatie is Kachtem nu hoofdzakelijk woongebied geworden. Veel landbouwgronden van destijds werden ondertussen verkaveld. Net voor de fusie in 1977 was nog 75% van de grond landbouwgrond en waren er 57 landbouwbedrijven actief. Op vandaag zijn er nog slechts enkele hofsteden in uitbating.

Start om 15 uur op de parking van het Sint-Vincentiusrustoord, Hogestraat 68. Stevig schoeisel is wenselijk.



ZONDAG 7 APRIL 2024

DE TWEEWIELER OP EN WEG VAN HET CENTRUM

We verkennen de buitenkant van Izegem met de fiets. Hoeven, burgers- en arbeidershuizen passeren de revue. Hun bouwheren, architecten en huidige bewoners treden voor het voetlicht. We komen de onvermijdelijke schoen- en borstelfabrikanten tegen, maar daarnaast ook een cichoreifabriek, een bloemmolen en steenbakkerij. We zien hoe de Izegemners bouwen, verbouwen en renoveren, hoe originele industrieterreinen een nieuwe bestemming krijgen. We maken kennis met twee Serafijns en één ding is zeker: het waren geen serafijnen.

Start om 15 uur aan Eperon d'Or, Prins Albertlaan 5. Afhankelijk van de groepssnelheid komen we weer aan bij ons startpunt om 17 uur.

ZONDAG 5 MEI 2024

KANAALFIETSTOCHT

We maken een fietstocht van ongeveer 18km langs beide oevers van het kanaal Roeselare-Leie. Dit kanaal, dat op het einde van de 19de eeuw werd aangelegd, heeft een boeiende geschiedenis en is van zeer groot belang geweest voor de industriële ontplooiing van Izegem. Langs de oevers vallen er heel mooie groene plekjes te ontdekken. En er zijn ook heel wat anekdotes met het kanaal verbonden, zoals de verhalen van de verdwenen sasmeeester in Kachtem en het busongeluk in Ingelmunster.

Start om 15 uur aan Eperon d'Or, Prins Albertlaan 5.



ZONDAG 2 JUNI 2024

IZEGEM, WAT IS ER VAN DE SPORT?

De sites Krekel-Zuid en Krekel-Noord zijn centraal gelegen en vormen een groene oase in het centrum van Izegem. Het gonst er van bedrijvigheid, zowel binnen als buiten. Sport en cultuur ontmoeten elkaar. Talrijke sportverenigingen vinden hier hun stek maar ook individuele sporters en recreanten zijn er welkom. Hoe zijn de sites ontstaan? Wat is er afgebroken en bijgebouwd? Wat zijn de plannen voor de toekomst? We bezoeken ook een paar plekjes die normaal niet toegankelijk zijn voor het grote publiek.

Start om 15 uur aan de inkom van het sportcentrum t.h.v. het voetbalstadion, Sint-Jorisstraat.

ZONDAG 7 JULI 2024

BARONNENWANDELING

De adellijke families van Huerne, Gillès en de Péligny waren erg belangrijk bij de ontwikkeling van de stad. Ze hebben een flinke stempel gedrukt op de ontwikkeling van het onderwijs maar hadden ook hun impact op de politiek, het uitzicht en het sociale leven van de stad. Een gids leidt je rond in het stadscentrum en vertelt het hele verhaal.

Start om 15 uur aan de Sint-Tillokerk, Kerkplein.



ZONDAG 4 AUGUSTUS 2024

10.000-STAPPEN-WANDELING

Gezondheidsspecialisten zijn het erover eens: 10.000 stappen is de dagelijkse portie beweging die je nodig hebt. We volgen dit advies en we koppelen het nuttige aan het aangename: 10.000 stappen en een heleboel boeiende verhalen over de stad. De route leidt vanuit het centrum van de stad naar deelgemeente Emelgem. Welke rol speelden spoorweg, kanaal, Blauwhuis en Sint-Pieterskerk in de stadsontwikkeling? En wat zit er zoal nog aan te komen? Een gids verklaart je de laatste nieuwtjes!

Start om 15 uur aan het Eperon d'Or, Prins Albertlaan 5.

ZONDAG 1 SEPTEMBER 2024

DE RONDE VAN IZEGEM

We fietsen een dikke 20 kilometer door Izegem en de deelgemeenten. Dichte bebouwing, landelijke omgeving en natuurgebied wisselen elkaar af. We houden onder meer halt aan Eperon d'Or, de Sint-Pieterskerk in Emelgem en het Rhodesgoed in Kachtem. De gids verschaft ondertussen de nodige info over geschiedenis en erfgoed.

Start om 15 uur aan Eperon d'Or, Prins Albertlaan 5.

