

Begeleide wandelingen en fietstochten

Info en boekingen: eperondor@izegem.be, 051/31.64.46

1. Kennis maken met het hart van de stad

Leer Izegem kennen. De gids leidt je langs tal van bezienswaardigheden en vertelt je de geschiedenis van onze bruisende pekkersstad. Heb je al gehoord van de droogenbroodroute? Of van het Pekkertje? En ken je de laatste Izegemse prinses? De gids vertelt je er alles over in het centrum van de stad.

2. De baronnen van Izegem

In een tijd waar het paternalisme hoogtij vierde, drukte de adellijke familie de Pélichy haar stempel op de ontwikkeling van onze stad. De Baronnen hadden hun eigen persoonlijkheid, hun eigen waarden, hun eigen anekdotes. Izegem heeft veel te danken aan deze familie.

3. Belle époque en interbellumarchitectuur

Tijdens de Eerste en de Tweede Wereldoorlog overheersten een drietal bouwstijlen. Velen bouwden nog in de traditionele stijl. Daarnaast sierden prachtige art-decogevels onze straten. En stilaan ging men ook modernistisch bouwen. De boeiende wisselwerking tussen al deze stijlen heeft het huidige uitzicht van onze stad sterk bepaald.

4. Wederopbouwandering

Na W.O.I verandert onze maatschappij grondig. In 1918 wordt het algemeen enkelvoudig stemrecht voor mannelijke Belgische burgers ingevoerd. Er komt nieuwe infrastructuur in onze stad. De wederopbouw doet de bedrijven groeien en bloeien. Fabrikanten bouwen mooie herenhuizen en de sociale woningbouw kent succes. De mensen knokken voor een beter leven. De leerplicht is ingesteld en het onderwijs heropgestart. Een nieuwe veelbelovende tijd vangt aan...

5. Industrierwandeling

Een gids zal je leiden langs relikwieën van de wereldvermaarde Izegemse borstel- en schoennijverheden. Ateliers, fabrieken en bomenpleinen bepaalden het stadsbeeld. Al die plekken zijn nog er ook nu nog steeds, als stille getuigen van een boeiend verhaal van treksters, pekkers en patroons. De Sint-Tillokerk fungeert als startplek voor deze wandeling en dat is geen toeval. Benieuwd? Trek dan gauw je wandelschoenen aan. En blijf na afloop nog lekker lang "pekken"!

6. Vrouwenwandeling

Al te vaak wordt de geschiedenis geschreven door en over mannen. Op deze wandeling zetten we de vrouwen voor het voetlicht. In hun grootsheid, maar ook met hun kleine kantjes. Nogal wat vrouwen

hebben de geschiedenis van Izegem rechtstreeks beïnvloed. Anderen waren belangrijk als muze, inspirator of opvoeder van nieuwe generaties.

7. Nooit meer oorlog – WO I

Grote ellende ten tijde van de Eerste Wereldoorlog in Izegem. De vijand bezette de stad en beknotta de vrijheid van de Izegemners. Er waren levensmiddelen en basisproducten te kort. Toch probeerde men te overleven en er het beste van te maken.

8. Voor het recht van de arbeider

In de 19de eeuw stort de linnennijverheid in elkaar en komen er hongerjaren. Aanvankelijk moesten de vele armen, ook in Izegem, zich tevreden stellen met een aalmoes. Maar langzamerhand kruipt Izegem uit een diep dal. En tegelijkertijd gooit de arbeider zich in de strijd voor zijn rechten.

9. 10.000 stappen-wandeling

Een luchtige wandeling van ongeveer 7 km, waar de nadruk vooral ligt op het gezond doorstappen. We doorkruisen onder andere het groene lint “Wandel langs de Mandel”. Onderweg strooit de gids met tal van leuke weetjes over het heden en verleden van plaatsen langs het parcours...

10. Wederopbouwfietsocht

“Huizen zijn ruizen. Dat heb ik geheel mijn leven hooren zeggen. En hoeveel ruizen er thans door de huizen zullen ontstaan, zal niemand kunnen voorzeggén”. Dat schrijft het weekblad Ons Isegem op 14 juni 1919. Na de Eerste Wereldoorlog was er inderdaad een groot tekort aan woningen. De schade viel best mee, maar er wachtten veel koppeltjes om te trouwen, mensen uit de Westhoek waren naar hier gekomen op zoek naar onderdak en de huurprijzen werden opgetrokken. Na een aarzelende start werd begin de jaren 1920 het woonprobleem doortastend aangepakt. Overheid en privésector namen allerlei initiatieven. De Izegemse bouwmaatschappij werd opgericht, de borstel- en schoennijverheden kwamen weer op gang, de barakken verdwenen stilaan. En ‘den bouw’ floreerde. Izegemse architecten en aannemers kregen vele opdrachten. Mooie herenhuizen en rijen werkmanswoningen werden opgetrokken in nieuwe straten. Fiets mee van Kachtem, over Emelgem naar het verruimde centrum van Izegem!

11. (Her)ken Izegem

Een reminiscentiewandeling op maat van personen met dementie. De wandeling bestaat uit twee lussen en je kunt ze zelfstandig (persoon met dementie en mantelzorger) of onder begeleiding van een gids afwerken. De wandeling wordt ondersteund met een map met foto’s en stadsanekdotes. Het ophalen van herinneringen staat centraal.

12. In de voetsporen van Emelo

Emelgem, de thuishaven van de Kerels en 't Peerke, is sinds 1965 gefusioneerd met Izegem. Maar de Perengemeente heeft natuurlijk ook haar geheel eigen verhaal. Een verhaal over de tram, over molens, kloosters, onderwijs, unieke bewoners, enzovoort. Emelgem heeft trouwens ook zijn eigen "tien geboden". Benieuwd hoe die klinken? Stap gerust mee!

13. Het verleden van de Vijfwegen, Dam en Reperstraat

Nu worden de Dam, Vijfwegen en Reperstraat vooral gezien als straten om snel door te rijden. Vroeger vormden ze echter een heel belangrijke hoek van de stad. Er was een brouwerij, een kleuterschool, er draaiden heel wat molens, er floreerden ambachten, er liep een tramverbinding naar Ardooi, de weverij Parmentier was er actief, enzovoort. Tijdens deze wandeling komen heel wat verdwenen relictten voor een keer opnieuw in de kijker.

14. Maak kennis met Kachtem

Kachtem is al zo'n 900 jaar in de ban van Sint-Jan. De jaarlijkse 'Kachtem Ommegang'-traditie mag daarvan het beste voorbeeld zijn. En het dorp beschikt zelfs over een geheel eigen klooster. Wist je dat de dorpsgemeenschap lange tijd draaiende werd gehouden door een handvol plaatselijke families? Of dat er in Kachtem ooit een huisje verkocht werd voor een zak haver? Had je al gehoord van de 'Rosten van Kachtem'? Wandel mee, snuif de authentieke dorps sfeer op en maak kennis met Kachtem!

15. Van Paphoek tot Doostraete

Deze wandeling situeert zich aan de westkant van de stad. Deze buurt zal je ongetwijfeld versteld laten staan. Vroeger was er hier namelijk een belangrijk handelscentrum en tal van boeiende volksfiguren fleurden de straten op.

16. Krekelstraat: van het Hof van Iseghem naar de heerlijkheid Wallemote

De Krekelstraat was vroeger een landelijke weg vanaf de Sint-Pietersstraat, langs de heerlijkheid Wallemote, tot aan de Oude Ieperse weg. We wandelen die weg gedeeltelijk heen en terug. Diverse huizen en gebouwen getuigen over de sociale en economische geschiedenis van Izegem. Ook bekende figuren uit het politiek leven van de stad lieten er sporen na.

17. Kerkhofwandeling Stedelijke begraafplaats Izegem

Op de Stedelijke Begraafplaats kan je de geschiedenis van Izegem reconstrueren. Beroemde en beruchte Izegemners liggen er begraven. Mensen die Izegem naar hun hand hebben gezet, industriëlen en politici. Hun graven dragen typische symbolen en opschriften, en zijn opgetrokken met specifieke materialen. Stuk voor stuk middelen die ons toestaan om het lokale verleden beter te begrijpen.

18. De Emelgemse Sint-Pieterskerk en zijn kerkhof

Hoe zijn de kerk en het omliggende kerkhof ontstaan? Waarom mag je hier echt spreken van een kerk-hof? Wat is een paradijspoort? De Sint-Pieterskerk is de oudste kerk van Izegem – In en rondom dit monument is er zoveel waardevols te zien! Een gids ontsluit graag de geheimen van deze boeiende plek...

19. Kerkhofwandeling Kachtem

Kachtem is een kleine gemeenschap en sedert 1977 een deelgemeente van Izegem. Op het eerste zicht een dorp als ieder ander, met een vrij klassieke kerk met bijbehorend kerkhof. Maar toch. Kachtem heeft een aantal heel unieke trekjes. Zo hebben een aantal families bijvoorbeeld duidelijk hun stempel geslagen op het dorp. En de Sint-Jansverering was en is nooit veraf. Aan de hand van de stille getuigen op het kerkhof vertelt de gids de boeiende geschiedenis van Kachtem.

20. Beelden-fietsroute in groot-Izegem

We maken een fietstocht doorheen Izegem, Emelgem en Kachtem. Tal van beelden en sculpturen, verspreid in het stadsbeeld, trekken onze aandacht. De gids licht zowel de kunstwerken als de betrokken kunstenaars toe.

21. De Ronde van Izegem

We maken een aangename fietstocht door de stad en de deelgemeenten en houden halt aan een aantal van interessante locaties. We starten op de Grote Markt en fietsen via allerlei plattelandswegjes langs de Sint-Pieterskerk, het Rhodesgoed en Eperon d'Or.

22. Fietstocht langs het kanaal

De voorbereidingen en de uiteindelijke aanleg van het kanaal hebben letterlijk en figuurlijk héél wat voeten in de aarde gehad. Tegenwoordig is er in, op en rond het kanaal heel veel te zien. De spoorlijn, merkwaardige bruggen, natuurreservaten, paaiplaatsen, de Mandel, plezierboten, bedrijventerreinen, monumenten, ontspanningsmogelijkheden, nieuwe woonkernen, enzovoort. En wist je dat er ook een nog steeds onopgeloste moord is gebeurd langs het kanaal...?